

# Stichting μαζί

## Visie

Het initiatief is ontstaan als een reactie op de Nederlandse maatschappij. Op dat woord zelfs. Steeds meer hebben we het over een maatschappij en minder over een samenleving. Terwijl dat woord zo veel waarde in zich heeft. Wat als we niet naar ons land kijken als naar een maatschappij, als een onderneming of als de 'BV Nederland'? Maar ons focussen op iets anders, op het samen leven.

Samen leven, samen werken aan een beter Nederland, samen in verbinding, daar staat μαζί voor. Het Griekse woord voor samen leek ons een mooie naam voor onze stichting, mede omdat Griekenland ons heeft geïnspireerd het afgelopen jaar, een land waar samen en verbinding zo belangrijk zijn, ook nu er vele vluchtelingen in het land aankomen.

Het is onze overtuiging dat Nederland een prachtig land is, waar zoveel kansen liggen die we samen kunnen benutten. Kansen die er zijn juist omdat we zo divers zijn, omdat we de vrijheid hebben om onze unieke zelf te zijn. Maar kansen die bedreigd worden door polarisatie en individualisme. Kansen die mislopen omdat we te weinig samen komen, te weinig samen doen.

Samenleven gaat niet vanzelf, naast elkaar leven is soms al vrij lastig. Langs elkaar heen leven lijkt soms vanzelf te gaan, als niemand oplet. Maar om echt samen te leven, is het nodig om samen te komen, om elkaar te ontmoeten, om samen dingen te doen, belangrijke gebeurtenissen samen te herdenken, te bespreken, te vieren, om samen in gesprek te gaan en om ons zo aan elkaar te verbinden.

Dus waar stichting μαζί de kans ziet zal zij mensen samen brengen, niet alleen in ontmoeting, maar juist in verbinding. Voorbij de tolerantie, voorbij een maatschappij van parallelle diversiteit, richting een samenleving van verbinding, een samenleving van liefde, een samenleving van samen.

## Missie

De stichting heeft als doel: het verbeteren van de sociale cohesie door middel van verbindende acties tussen verschillende maatschappelijke actoren. Dit op een lokaal en nationaal niveau in Nederland

## Strategie

Het is onze strategie om op verschillende wijzen mensen bij elkaar te brengen in Nederland. Soms door zelf die activiteiten te organiseren waarin die ontmoeting plaats zal vinden. Maar ook door anderen te ondersteunen in hun verbindende activiteiten. Verder zal de stichting zich inzetten om haar ervaringen en expertise te delen met anderen, ten behoeve van de verbinding in de samenleving.

Concreet kunnen daarmee de activiteiten lopen van knuffelacties tot workshops. Van één-op-één advies aan sociaal maatschappelijke initiatieven tot het zelf opzetten van nieuwe projecten. Waarbij er extra nadruk ligt op het verbinden van nieuwkomers in onze samenleving en het verbinden van groepen en personen met diverse achtergronden.